
Waterdicht

Het water zei

*denk over je schouder
denk aan het park
de bomen sleepkolommen
slaapwandelende bloemen
slaapdrongen paden
maar het water lag wakker
het water praatte*

*het water spetterde
klaarwakker heldere letters
met glazen glinsters
als lichte vensters
waarop in slaapland
gedachten dromen etsen*

*weet je wat het water zei
zo spraakzaam even
toen de wind woelde
in de droom
en een boom terloops
een blad verloor?*

*het wees af de schuld
aangaande koningskinderen
aan bod te sloom
aan zet te laat voor
omdatloos omhelzen
waaromloos beminnen
water slaap in de nacht
kinderlijk naakt
met open ogen
spring
of scheer je weg
er valt niets te huilen*

Tiny Mulder

Uit: Tinkskrift, Bosch en Keuning bv,
Baarn, 1986.