
Leven met water

Nederland leeft met water. Hoogwater. Hebben we het niet, dan krijgen we het wel. U heeft de reclameposters op de hoek van de straat vast wel gezien. Of anders de beelden op de televisie, de advertenties in de bladen. Met de warmte wast het water. En dat pakken we stoer aan, is de boodschap. Om te beginnen steken we al veel geld in reclame. Namelijk vijf (!) jaar lang. Daarna zien we wel verder.

Er zijn echter ook grote delen van het land met te weinig water. Delen die overigens steeds kleiner worden en die we steeds minder vaak op de televisie zien. En al helemaal niet op reclameposters op de hoek van de straat. Delen die steeds meer vergeten worden door de overheid. Genegeerd, en soms zelfs ontkend. Deze delen noemen we natuurgebieden.

Natuur is uit, iets van vroeger, voor oude mensen. Een ministerie voor Natuur bestaat niet meer en het ministerie van Landbouw en Visserij zegt de ene financiering na de andere stop. Terreinen kunnen niet meer worden opgekocht. Transfer van kennis is niet meer aan de orde en kennis *an sich* was sowieso al dikwijls een bodemprioriteit. Die EHS, was dat geen E-mail met Hoge Snelheid?

Dit alles gebeurt zonder boe of bah. Zonder protesten of spandoeken op het Binnenhof. En, het lijkt bijna, zonder overleg van betekenis. Alsof het niets is. Alsof het nergens over gaat. Ogenschijnlijk gewetenloos.

Natuur gebieden bestaan niet; het is nu immers iets wat je *doet*, niet meer iets dat is.

Hoe moet het nu verder? We weten het niet. De kranten staan er dagelijks vol mee dat het kennisniveau van Nederland zienderogen daalt. Als over aantal jaar het begrip natuur verwijst naar iets vaags in het verre buitenland, kan niemand meer constateren dat er iets mis is gegaan met het Nederlandse verdrogings- en natuurbeleid.

We weten namelijk niet meer waar het over gaat. En als we het misschien wel ooit geweten hebben, dan hebben de verantwoordelijke overheden het natuurlijk niet geweten. Hadden ze het maar, geweten.

Oh ja, op 2 februari was het weer zover: World Wetlands Day. Net als de voorgaande jaren gonsde het ook in Nederland Waterland weer van de activiteiten in het kader van de Ramsar Conventie. Niets van gemerkt? Kijk dan op http://www.ramsar.org/wwd2003_reports.htm en scroll naar de Nederlandse bijdrage. Hoeveel hart we voor wetlands hebben, dat blijkt daar toch maar weer. Het één niet doen en het ander laten.

Leeft water eigenlijk wel in Nederland?

MvdV

